

Välkommen!

Helan går – variant

Mel. Helan går

Helan går,
och halvan snart är drucken ur
kvarten står
och väntar på sin tur
och sen så går vi över till
att dricka lite vad vi vill
spad från sill
och saft från krossad dill
Skåll!

Styrkedroppar

Mel: Idas sommarvisa

Du ska inte tro det är Renat
och OP i denna karaff!
Nej, dropparna kommer ur någonting
vars innehav innebär straff!

Och peppar det kör jag i brygden,
det döljer att finkeln är rå,
och andra små roliga smaker
som passar till sill och Pripps blå.

Och magen har roliga ställen
där spriten kan fara omkring
tills alla är fulla och gla-a-da
och bena förmår ingenting!



Uti vår nubbe

Mel: Uti vår hage

Uti vår nubbe finns blommor och bär,
som gör dig nöjd.
Hela naturen den finner du där!
Kom malört och svarta vinbär,
johannesört, dill och enbär,
kom fänkål och kummin
kom hjärtansfröjd!

Carl von Linné var så bildad och fin,
det kan ni tro!

Skålade gjorde han nog på latin:
cum Ribes ett Artemisia,
Hypericum et Melissa,
Faeniculum, Carum,
cum Spirito!

Till supen så tager man sill

Mel. Vi går över daggstänkta berg

Till supen så tager man
sill, sill, sill
men också ansjovis,
om man vill, vill, vill
Och om man är oviss,
om sillen är ansjovis
så tar man bara några supar



Sillvisa

Mel: Jungfrun hon går i dansen

Å silla ho' går i havet
bland torsk å makrill.
Å silla ho' går i havet
bland torsk å makrill.
Ho' tar sig en kallsup
när tusan ho vill!
Ho' tar sig en kallsup
när tusan ho vill!

Kors va det sneglas

Mel: Dans på Brännö brygga

Kors vad det sneglas på snapsar i dag!
Är det snapssnegling?
Nä, dom ska drickas!
Skåll!



Den badstrandstid nu kommer

Melodi: Den blomstertid nu kommer

Den badstrandstid nu kommer,
när magen är för stor.
Då hela kroppen sväller,
och celluliter gror.
Och alla våra valkar,
lyfts fram i solens ljus.
Nej stranden verkar boring,
vi stannar inomhus.

De krav som sommarn ställer,
förstör vår ledighet.
Vi sitter där och gnäller,
fy fan vad jag e´ fet.
Fast vem vill motionera,
när man kan sitta still.
Nej låt oss revoltera,
vi tar en nubbe till!!

Midsommarnubben

Mel: Vårvindar friska

Alla här sitta, fånigt och titta.
Nubbarna glittra kalla som is.
Ja, varför dröja? Nej, låt oss höja
glasen med klang på fädernas vis.

Nubben den gör att alla bra mår.
Sillen den manar: Skål och gutår!
Solen den lyser, nubben den fryser.
Värm den i magen, bra du då mår.

I sommarsolen

Mel: I sommarens soliga dagar

I sommarens värmande strålar
vi sitter och äter och skålar.
Det kostar oss rätt mycket stålar
vi sjunger så ändå: Hallå, hallå!

Du som är smal du som är skral
du som om skallen din är kal.
Du som är le´, du som är sne´
ja, allihopa sjunger me´.
I sommarens värmande strålar
så glada sjunga vi: Slå i, slå i!

När gäddorna leka

Mel: När gäddorna leker

När gäddorna leka i vikar och vass och sola
går ner bakom Sjöbloms dass.
Ja, då är det vår.
Ja, då är det vår



Måsen

Mel. När månen vandrar

Det satt en mås på en klyvarbom
och tom i krävan var kräket.
Tungan lådde vid skepparns gom,
där han satt uti bleket.
Jag vill ha sill hördes måsen rope
och skepparn svarte: Jag vill ha O P
Om blott jag får, om blott jag får.

Nu lyfter måsen från klyvarbom
och vinden spelar i tågen.
OPn svalkat har skepparns gom,
jag önskar blott att jag såg en.
Så nöjd och lycklig den arme saten,
han sätter storsegel den krabaten.
Till havs han far och halvan tar.

Nu månen vandrar sin tysta ban
och tittar in genom rutan.
Då tänker jag att på ljusan dag
då kan jag klara mig utan.
Då kan jag klara mig utan måne,
men utan renat och utan skåne,
det vete fan, det vete fan.

Den mås som satt på en klyvarbom,
den är nu död och begraven,
och skepparn som drack en flaska rom,
han har nu drunknat i haven.
Så kan det gå om man fått för mycket,
om man för brännvin har fattat tycke.
Vi som har kvar, vi resten tar.